

## Visie groeidocument

# Evangelische Gemeente Jozua

## Jozua, een kerk in beweging

### Inleiding

De Evangelische Gemeente Jozua is in 1989 opgericht en heeft zich met een profetische belofte in Dordrecht gepositioneerd. De krachtige bemoediging aan de profeet Jozua ‘wees sterk en moedig’ was voor de oprichters van de gemeente in de opstartfase een leidend Godswoord. Nu, 26 jaar later, kunnen we terugkijken op vruchtrijke jaren waarin God ons heeft gezegend en vele broeders en zusters aan de gemeente heeft toegevoegd. Momenteel staan er 1629 leden ingeschreven<sup>1</sup> als (gast)lid: mensen die zich op de één of andere manier verbonden en aangetrokken voelen met en tot deze ‘kerk in beweging’. Om ook in de toekomst een kerk in beweging te blijven is Gods bemoedigende opdracht ‘wees sterk en moedig’ juist in deze tijd weer volop actueel. We mogen als gemeente keuzes maken en prioriteiten stellen die ons dichter brengen bij het plan dat God met Jozua voorheeft. In de natuurlijke wereld geldt de wet dat wat stilstaat afsterft, dit principe geldt ook in Gods koninkrijk. Als wij als gemeente vitaal willen blijven, dienen we in beweging te blijven.

### Jozua, een kerk in beweging

De ‘slogan’ ‘Jozua, een kerk in beweging’ bevat de kern van onze geestelijke identiteit. De naam van Jozua betekent: ‘God is zijn hulp’. Het woord Kyriakè (kerk) betekent ‘van de Heer’ en in beweging geeft het doel aan van het bestaan van onze gemeente: ‘Wij zijn een gemeenschap van leerlingen van de Heer Jezus Christus en willen Hem navolgen.’ De kernvraag rondom het gemeenteleven mag daarbij zijn: Hoe groeien we in discipelschap? Zoals de bekende Amerikaanse theoloog en psycholoog Dallas Willard het ooit prachtig verwoordde:

*“De belangrijkste vragen die een kerk zich moet stellen is: Hebben we een plan om discipelen te maken? En zo ja, werkt het?”*

---

<sup>1</sup>Volgens het databestand van *Crossonline*, geraadpleegd op 30-6-2015

## Groeien naar discipelschap

Als gemeente willen we de komende periode onze tijd en resources inzetten om te investeren in de kwaliteit van ons gezamenlijke geestelijke leven. We willen investeren in huwelijken en gezinnen, in geestelijke bedieningen die in ons midden opkomen of al floreren, in participatievergroting en initiatieven die bijdragen aan de opbouw van onderlinge relaties. Daarom willen we groeien naar een leiderschapsmodel waarin zoveel mogelijk verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd naar de gemeenteleden. We willen gezamenlijk een atmosfeer creëren waarin we samen leren om 'vissers van mensen' te worden (vanuit het principe: *'teach people how to fish instead of giving them fish'*). Joop Koens verwoordde dit uitgangspunt scherp in zijn (concept)visiedocument uit maart 2014:

*“Organisatie, structuren en leiderschap dienen altijd een hulpmiddel te zijn om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Binnen een organisatie, die Jozua nu eenmaal is, zijn structuren en leiderschap nodig. Echter, structuren en leiderschap behoren dienend te zijn aan de werkers die de gemeenschappelijke doelen trachten te verwezenlijken. Bij commitment over de te bereiken doelen kan er een grote mate van vrijheid zijn in hoe de werkers die doelen denken te bereiken. Als er geen format van bovenaf wordt meegegeven (het top down model) ontstaat er creativiteit en is er een grote mate van afhankelijkheid van Gods Geest. We spreken dan van een ondersteuningsmodel. Een model waar dienend leiderschap centraal staat, zoals Jezus ons dat heeft voor gehouden. Het accent van het leidinggeven wordt dan verlegd van sturing naar coaching. Niet coachen op basis van resultaten, maar op basis van persoonlijke groei, het leren verstaan van Gods stem, het bemoedigen van het leren uitstappen in geloof. Onder Gods leiding gaan we met elkaar op zoek naar hoe de gezamenlijke doelen verwezenlijkt kunnen worden. Dit zoeken met elkaar geeft verbondenheid en dit proces is zeker zo belangrijk als de kwaliteit van de uitkomst.”*

## Groeien in discipelschap: kruisdragen & leven in opstandingskracht

Wij willen als gemeente Jozua de komende jaren groeien in discipelschap door ons gemeentelven te centreren rond twee kernaspecten van navolging van Jezus Christus. Twee kernaspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als twee zijdes van dezelfde medaille: ***kruisdragen en leven in Christus' opstandingskracht***. Beide aspecten dienen in een gezonde gemeente in balans te zijn. Zoals Paulus het mooi verwoordde:

*Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. (Filippenzen 3:10-11)*

Deze twee basisprincipes van discipelschap komen samen in zes aspecten van geestelijke groei die we in onze gemeente hopen te zien floreren:

1. Groeien in bereidheid om te lijden voor Christus (kruisdragen)
2. Groeien in dienstbaarheid (kruisdragen)
3. Groeien in het ontwikkelen van een gezamenlijk gebedsleven (kruisdragen & leven in opstandingskracht)
4. Groeien in het ontwikkelen van karakter en gezonde relaties (leven in opstandingskracht)
5. Groeien in het ontwikkelen van de geestesgaven (leven in opstandingskracht)
6. Groeien in het ontwikkelen en inzetten van talenten (leven in opstandingskracht)

Deze zes groeigebieden vormen de leidraad waar omheen we alle gemeenschappelijke activiteiten willen centreren. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor zijn kleine groepen: de vruchtbare bodem waar mensen groeien in discipelschap.

### **Jozua, een kringgemeente**

In een grote gemeente is de onderlinge betrokkenheid geen vanzelfsprekend gegeven. Sterker nog: een aantal facetten van discipelschap komen alleen in een kleine groep uit de verf. De Heer Jezus zocht twaalf leerlingen uit, trok intensief met hen op en deelde zijn leven met hen. Voor geestelijke groei is het daarom belangrijk om elkaar ook buiten de zondagse samenkomsten te ontmoeten in kleiner verband: kringen van 10 a 15 mensen. Het doel van een kring is dat je in een kleine gemeenschap uitgedaagd wordt om geestelijk te groeien en verantwoordelijkheid voor elkaar leert te nemen. In de kring word je gestimuleerd om een persoonlijk geloofsleven op te bouwen door met elkaar de bijbel te openen, samen te bidden, samen te leren Gods stem te verstaan en door in geloof samen doelen te stellen en daarmee aan de slag te gaan. De kring is dan een gemeente in het klein waar onder andere dingen plaats kunnen vinden als de viering van het avondmaal, eerstelijns pastoraat en het elkaar zegenen bij bijzondere gebeurtenissen. We willen als gemeenteleiding niemand dwingen zich aan te sluiten bij een kring. Wel willen we kringen nadrukkelijker profileren en betrekken in gezamenlijke activiteiten. We willen een aantal 'beleidsvoornemens' inzetten om dit te bereiken:

- Naast praktische verantwoordelijkheid voor de gemeente (een of tweemaal per jaar schoonmaken) mag een kring ook delen in de geestelijke verantwoordelijkheid voor de gemeente. Kringen worden één keer per jaar verantwoordelijk gesteld voor het organiseren en leiden van de bidstond.
- Het organiseren van gezamenlijke kringavonden, vier keer per jaar, met als doel het 'kringleven' te profileren en het tegelijkertijd toegerust worden in onderwerpen die te maken hebben met het groeien in discipelschap.
- Het faciliteren van een grotere inbreng voor kringen in gemeenteactiviteiten als de zondagse samenkomst (getuigenissen e.d.)
- Het actief aanmoedigen van kringen om missionaire en diaconale initiatieven (via Stichting HiP) in de omgeving te ontplooien.
- Het aanmoedigen en initiëren van nieuwe kringen met een missionair karakter zoals bijv. een wijkkring.

Het kringleven vormt een belangrijk deel van het gemeenteleven en is noodzakelijk voor persoonlijke geestelijke groei. Maar niet alleen in de kringen, in alle gemeenteactiviteiten willen we ons richten op geestelijke groei. We nemen hieronder de ruimte om uiteen te zetten wat we onder de zes groeiterreinen verstaan.

### **1. Groeien in bereidheid om te delen in het lijden van Christus**

*Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.* - Markus 8:34

Het Evangelie is de boodschap van Gods reddende liefde voor de wereld, en toch is deze boodschap velen tot aanstoot. In Jezus Christus is Gods liefde zichtbaar en tastbaar geworden, en toch is onze Heer door mensen verworpen, bespot en zelfs aan het kruis genageld. Jezus heeft zijn discipelen gezegd dat wie Hem wil volgen, bereid moet zijn om net als Hem door de wereld verworpen te worden. Wie dat niet wil, is het niet waard om zijn discipel te zijn. In die context sprak Jezus over kruisdragen:

*'Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'* - Markus 8:38

Toen Paulus afscheid nam van de oudsten in Efeze, bezwoer hij hen dit: *U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het*

*openbaar en thuis heb onderricht.* (Handelingen 20:20). Wij willen ons daarom richten op **alle** woorden die Jezus en de profeten gesproken hebben, ook als die woorden ons hoon en spot opleveren. We willen vrijuit spreken over Gods plan voor huwelijk & gezin, armoede en gerechtigheid en het komende oordeel over deze wereld. Wij willen daarbij de afkomst van onze Heer Jezus Christus niet verloochenen: Jezus was en is een jood en zal terugkomen voor zijn volk. In een tijd van toenemend antisemitisme en antizionisme willen we als gemeente standhouden in het zegenen van het volk van onze Messias. Het is daarom belangrijk dat we elkaar er op voorbereiden dat we hoon en spot en zelfs vervolging kunnen verwachten als wij Jezus' woorden serieus nemen en proberen na te volgen. De laatste tijd worden er vele boeken geschreven over de oorzaak van de secularisatie van onze samenleving. Dringende vraag daarbij is hoe we de leegloop in de kerken een halt kunnen toeroepen en maatschappelijk relevant kunnen blijven. Ook wij verlangen naar volle en invloedrijke kerken, maar tegelijkertijd moeten we bereid zijn ook klein, marginaal en voorwerp van spot te zijn. Denk aan Jezus' woorden aan de gemeente in Philadelphia:

*'Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.'* - Openbaring 3:8.

We willen als gemeente elkaar aansporen en aanmoedigen om trouw te blijven aan Christus. We willen ons verlangen om te groeien 'in bereidheid om te lijden voor Christus' vertalen in een aantal concrete beleidsvoornemens:

- In de prediking komen maatschappelijk omstreden thema's als Gods plan voor het joodse volk, seksualiteit, hemel en hel, de macht van de Mammon en sociale gerechtigheid op de agenda waarin duidelijk kleur wordt bekend.
- Het ondersteunen van projecten als **KAFT** & **De Bijbel in twee jaar** die het lezen van de gehele Bijbel aanmoedigen
- Er wordt een verbinding gezocht met de 'lijdende kerk': onze broeders en zusters die wereldwijd om Jezus' wil vervolgd worden. Kringen worden aangemoedigd zich (bijv. met behulp van **Open Doors** materiaal) met deze materie bezig te houden, op de bidstonden wordt het een terugkerend thema en ook in de prediking zal er meer aandacht aan worden besteed.
- Vanuit de werkgroep Evangelie& Israël zal er een samenwerking aangegaan worden met het pionierswerk van **Wave Jerusalem** (Richard Ayal Frieden) waarin Jozua zowel financieel als geestelijk deze bediening ondersteunt. Dit om onze broeders en zusters in Jeruzalem tot zegen te zijn en een geestelijk aandeel te hebben in de stad waar Jezus zal verschijnen (Zacharia 14:4).

## 2. Groeien in dienstbaarheid

*De geest van God, de HEER, rust op mij,  
want de HEER heeft mij gezalfd.*

*Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,*

*om aan verslagen harten hoop te bieden - Jesaja 61:1*

De Heer Jezus is door de Vader gezonden om de mensen te dienen in het voorzien in hun dagelijkse noden. Hij is door de Heilige Geest gezalfd om aan verslagen harten hoop te bieden. De gemeente van Jezus Christus is geroepen om die bediening voort te zetten: om present te zijn in de levens van mensen die verwond zijn en die 'verslagen van hart zijn'. Paulus roept ons op om elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus na te leven (Galaten 6:2). Discipelen ondersteunen elkaar en de zwakkeren zijn geroepen de zogenaamde 'sterkeren' te dragen in het besef dat ook de sterkeren wellicht ooit gedragen moeten worden. In de gemeente worden we geconfronteerd met elkaars zwakten, tekortkomingen en teleurstellingen en mogen we groeien in mededogen en liefde voor onze naasten. Tegelijkertijd reikt Gods liefde verder dan de horizon van onze gemeente: het evangelie is een boodschap voor ieder schepsel!

Jezus koos in zijn leven stelselmatig de kant van de gemarginaliseerden in de samenleving: de armen en verschoppelingen. Hij werd bekritiseerd omdat Hij maaltijd hield met de hoeren en tollenaars. Vrijgevigheid en het ledigen van de noden van armen zijn een aantal van de eigenschappen waaraan je een discipel herkent. We willen als kerk uitreiken naar hen die in nood zijn en present zijn op de 'godvergeten' plaatsen omdat de liefde van Christus ons dringt. En de presente kerk dat zijn jij en ik: mensen die zich door Gods liefde geroepen weten om uit te reiken naar de kwetsbaren in onze samenleving. Daarom willen we als gemeente mensen die zich daarvoor inzetten, bemoedigen en waar nodig (financieel en geestelijk) ondersteunen. We willen als kerk als een bijenkorf zijn van waaruit mensen 'uitvliegen' om de wereld in te gaan en terugkomen om aangesterkt te worden. Vanuit onze kerk zijn er al mensen actief bij de voedselbank, Stichting HiP, buurthuizen en andere sociaal-maatschappelijke initiatieven. We zijn hier als gemeente blij mee en willen hen daarin zegenen en bemoedigen en anderen daarbij aansporen om ook de handen uit de mouwen te steken. Er zijn talloze asielzoekers, gevangenen, eenzame bejaarden en moslims in Dordrecht en omgeving. Er ligt een groot zendingsveld voor ons open en we willen als gemeente een plaats zijn waar pioniers zich gesteund en gesterkt weten. Daarvoor zijn alle ideeën en initiatieven ter overweging welkom.

Ons verlangen om een gemeente te worden die dienstbaar en betrokken is op elkaar en de samenleving, willen we vertalen in de volgende beleidsvoornemens:

- Het oprichten van pastorale wijkteams die mensen bezoeken die eenzaam zijn en een nood hebben.
- Het profileren van diaconale en missionaire activiteiten in zondagse samenkomsten en kringen stimuleren daaraan gezamenlijk deel te nemen. Daarin wordt ook actief de verbinding met andere kerken in Dordrecht gezocht.
- Het vergroten van de betrokkenheid en waardering van de gemeente voor het werk van ‘sociaal-maatschappelijke pioniers’ en het bieden van (de benodigde) ondersteuning.

### **3. Groeien in het ontwikkelen van een gezamenlijk gebedsleven**

Jezus bracht veel gebedstijd met zijn Vader door, Hij kon soms hele nachten bidden en betrok zijn discipelen daarin: Hij leerde hen hoe te bidden. God is een relationele God en heeft er daarom voor gekozen om in gebed samen met mensen zijn doelen op aarde te verwezenlijken. Er is niets wat de gemeente zo samenbindt als samen voor en met elkaar bidden. Wim Grandia zei bij zijn intrede in 2007:

*“De motor van een gemeente behoort gebed te zijn en wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel in onze gemeente.”*

Zijn constatering is ook nu nog actueel. Een gebedsleven groeit niet vanzelf, ook niet in de gemeente. Bidden is een vorm van kruis dragen omdat je je tijd en energie opoffert voor God. Jezus vroeg zijn discipelen in Getsémané om bij Hem te blijven en met Hem te bidden in zijn uur van nood (Mat 26:40). Intimiteit en gemeenschap met God zijn de belangrijkste doelen van gebed. In het persoonlijk en gezamenlijk gebed ligt nog veel ruimte voor groei. We mogen daarin ook ontspannen: de Vader weet al wat wij als gemeente nodig hebben, Hij wil alleen dat we zijn nabijheid zoeken. Op dit moment bidt Jezus als Hogepriester in de hemel voor onze gemeente en wij mogen daarom vrijmoedig komen tot zijn troon. In het gebed komen kruisdragen en leven in opstandingskracht samen: we komen met onze gebrokenheid voor Gods aangezicht en ervaren tegelijkertijd de troostvolle en krachtige werking van de Heilige Geest. We willen de komende tijd investeren in het leren samen te bidden. We hopen te zien dat het gebed een onmisbaar en centraal onderdeel van ons gemeentelven wordt en de plaats wordt waar initiatieven worden geboren en we kracht en bewogenheid ontvangen voor onze roeping in de wereld. We willen het gemeenschappelijk gebed prioriteit geven in het onderwijs en sterker

profilieren door alle gemeenteactiviteiten heen. We kunnen hiermee geen beweging van de Heilige Geest 'organiseren' maar we mogen wel vertrouwen dat, als wij tot Hem naderen, Hij ons belooft tot ons te naderen (Jakobus 4:8).

Ons verlangen een biddende gemeente te zijn, willen we vertalen in een aantal concrete beleidsvoornemens:

- De bidstond wordt een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. Tweemaal per jaar organiseren en leiden de bedieningsclusters een bidstond waarin ook gebeden wordt voor het desbetreffende cluster. Daarnaast organiseren en leiden de kringen jaarlijks een bidstond
- Er wordt twee keer per jaar een gebedsnacht georganiseerd waarin uitgebreid de tijd wordt genomen om voorbede te doen voor de gemeente en de stad. Daarin wordt actief de samenwerking met *Bonfire* gezocht.
- Tijdens de zogeheten *Zegen&Bemoedingsavonden* en gezamenlijke kringavonden wordt het leren om voor en met elkaar bidden in de kracht van de Heilige Geest een vast terugkerend onderdeel.

#### **4. Groeien in het ontwikkelen van gezonde relaties**

Als het evangelie van genade onze harten raakt, dan veranderen onze levens zoals ijzer verandert wanneer het in aanraking komt met vuur. Als wij leren begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is, dan groeit onze liefde voor Hem, voor elkaar en voor de wereld. Als wij met ons hart leren verstaan hoe genadig en geduldig God met ons is, dan worden we liefdevoller en genadiger voor elkaar. Als we met ons hart leren begrijpen dat God ons vergeven heeft, dan mogen we leren om anderen te vergeven. Gods genade onderwijst ons zoals een schooljuffrouw kinderen onderwijst (Titus 2:11-12). Ze leert ons om gezonde huwelijken en gezinnen te vormen. Ze leert ons om onze vijanden te vergeven en het goede voor te hebben met alle mensen. Wij willen dat onze gemeente een veilige plek is waar we leren groeien in het liefhebben van elkaar: van onze huwelijkspartner, onze kinderen, onze ouders, onze broers en zussen en de wereld om ons heen. Wij geloven dat Gods liefde en genade een leerschool biedt om te groeien naar gezonde huwelijken, gezinnen en vriendschappen. Dat Gods liefde zichtbaar wordt in onze liefde voor elkaar. In eenzaamheid vinden we een plaats in het huisgezin van God. Daarom willen we als gemeente investeren in relatieopbouwende activiteiten die onze huwelijken, gezinnen en relatie met elkaar als gemeenteleden versterken en bevestigen. We willen leren met elkaar feest te vieren, maaltijd te houden, vreugde en verdriet te delen en plezier te maken. We willen present zijn in elkaars leven.



## Generaties verbinden

We geloven daarbij dat jong en oud veel van elkaar kunnen leren en door God aan elkaar gegeven zijn. Daarom willen we zoeken naar initiatieven die jong en oud samenbinden. Jongeren hebben vaak een vurig enthousiasme dat voor ouderen hartverwarmend en aanstekelijk kan zijn. Ouderen hebben veel levenservaring en wijsheid en kunnen 'geestelijke vaders en moeders' zijn voor de jongere generatie. We willen in alle geledingen van de gemeente niet als eilandjes opereren maar gezamenlijk met elkaar optrekken en jong en oud met elkaar verbinden.

Ons verlangen om te investeren in onderlinge relaties, vertalen we in een aantal concrete beleidsvoornemens:

- Alle generaties (jong en oud) worden vertegenwoordigd in de zondagse prediking. Beide stemmen zijn nodig voor gezond en verbindend onderwijs.
- In het onderwijs zullen we de komende twee jaar investeren in geloofsopvoeding en huwelijken. De (geloofs)opvoedcursussen zullen de komende twee jaar door Stichting Generatio worden verzorgd en per 1 januari 2016 zal de (pre)marriage course van *Alpha Nederland* in Jozua worden aangeboden.
- Initiatieven van gemeenteleden om relatieopbouwende activiteiten te ondernemen (bijv. via deelname aan karakterweekenden van *Stichting De 4e Muskietier* of zogeheten Agapè maaltijden) willen we zoveel mogelijk aanmoedigen en waar nodig ondersteunen.
- Het organiseren van activiteiten waarin verschillende generaties samen met elkaar optrekken zoals bijv. de projectmaand van de kinderkerk.

## 5. Groeien in het ontwikkelen van geestelijke gaven

Jezus beloofde de discipelen dat ze in zijn naam demonen zouden uitdrijven, zieken zouden genezen en in nieuwe tongen zouden spreken. Hij gaf daarin zelf het voorbeeld en liet zijn discipelen vanuit praktijksituaties van Hem leren. Discipelen van Christus zijn geroepen om hen die gebonden zijn te bevrijden en hen die ziek zijn te genezen. Wij geloven daarbij dat God soeverein is en niet aan ons verplicht is iedereen te genezen, maar dat ontslaat ons niet van Jezus' opdracht om voor zieken onder handoplegging te bidden. We willen daarin het voorbeeld van Jezus volgen en in een veilige setting leren om uit te stappen in het 'beoefenen' van geestelijke gaven als profetie, genezing en in het bidden voor bevrijding. We willen door praktisch onderwijs aangemoedigd worden door interne en externe sprekers die ons leren hoe Gods stem te verstaan en hoe te bidden voor bevrijding en genezing. Een kerk in beweging is een gemeente waar de genadegaven volop

aanwezig zijn en functioneren! De genadegaven zijn daarnaast niet alleen gegeven voor de gemeente, ze zijn ook onmisbaar om de wereld te bereiken. Jezus verbond zijn belofte dat zijn discipelen demonen zouden uitdrijven en zieken zouden genezen, aan zijn opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen (Markus 16:15-18). We willen daarom leren hoe we mensen die nog onbekend zijn met het evangelie in aanraking kunnen brengen met zijn genezende en bevrijdende liefde. Mensen die we tegenkomen op ons werk, in onze straat en op de scholen waarop we zitten.

Het verlangen om te groeien in het bedienen van geestelijke gaven willen we vertalen in de volgende beleidsvoornemens:

- Het jaarlijks terug laten keren van het seminar van **Stichting Jeugd Met Een Opdracht Ede** (Bart Doornweerd): ‘bidden in de kracht van de Heilige Geest’
- Het faciliteren van conferenties van **Stichting Geboren om vrij te zijn** (Wilkin van de Kamp) waarin bevrijding, genezing en herstel centraal staan.
- Het agenderen van het onderwerp ‘profetie’ in de prediking en het geven van ruimte in de samenkomsten om woorden en beelden door te geven.
- Het regelmatig oefenen in het uitstappen in de gaven van de Geest tijdens de maandelijkse **Zegen& Bemoedigingsavonden**.
- Het pastorale team wordt komend seizoen door Joop en Carlie Koens toegerust in het bidden voor bevrijding.

## **6. Groeien in het ontwikkelen en waarderen van talenten**

Wij geloven dat God ons allen talenten gegeven heeft om daarmee dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving. De gemeente moet een leerplek zijn waarin talenten ontdekt, fijn geslepen en gewaardeerd worden. De verschillende gaven en talenten laten iets zien van de veelkleurigheid van God. Hij schenkt talenten als cadeaus aan onze gemeente en we willen leren die cadeaus uit te pakken, te waarderen en God daarvoor te eren. Door dans, zang, muziek, schilderkunst, toneel, schrijverskunst en andere talenten worden al onze vijf zintuigen gericht op Gods grootheid die zichtbaar wordt in de ander. We willen als gemeente een plek zijn waarin talenten gewaardeerd worden en het ontwikkelen van talenten gestimuleerd wordt. We willen daarin ook broeders en zusters met een (ontluikende of florerende) landelijke bediening steunen in gebed, erkenning en bemoediging.

We willen ons verlangen om verschillende talenten te laten opbloeien in onze gemeente vertalen in een aantal concrete beleidsvoornemens:

- Het organiseren van een jaarlijkse projectmaand waarin kinderen samen met gemeenteleden aan talentontwikkeling en betrokken relaties werken
- In de samenkomst wordt er regelmatig een terugkoppeling vanuit de verschillende clusters gegeven.
- Het organiseren van een talentenveiling waarin talenten van gemeenteleden via Churchbook worden 'geveild' om op een creatieve wijze mensen met elkaar in verbinding te brengen en tegelijkertijd een aantal een clusters financieel te ondersteunen.
- Creatieve uitingen als (vlaggen)dans, schilderkunst, toneel e.d. krijgen ruimte in de zondagse eredienst.
- Tiener- en jeugdleden met muzikaal talent worden begeleid en getraind door leden van het MTC met als doel om door te stromen naar de diverse aanbiddingsteams.

#### **Tot slot:**

*“Het accepteren van de realiteit van onze gebroken levens is het begin van geestelijke groei. Niet omdat ons ‘geestelijk leven’ ons zal verlossen van onze onvolkomenheden, maar omdat we het zoeken naar perfectie loslaten en in plaats daarvan God zoeken, Hij die present is in de warboel van onze levens.” - Mike Yaconelli*

Het onderwerp ‘groeien in discipelschap’ willen we de komende jaren in alle geledingen van de gemeente onder de aandacht brengen. Ons doel is om het onderwijs binnen de kringen, Deep Impact en de kinderkerk rondom dit thema te centreren en daarin cluster overstijgend te werken. Het komend seizoen zal het Markusevangelie in de prediking behandeld worden waarbij uitgebreid stil zal worden gestaan bij cruciale passages rondom Gods reddende handelen in Jezus Christus. Hij is onze Verlosser, Hij is ons Voorbeeld en daarom willen we het komende jaar ons vizier op zijn handelen richten. Dit document bevat een aantal verlangens die we willen vertalen in concreet beleid. We realiseren ons daarbij dat een bloeiende gemeente niet maakbaar is, maar afhankelijk is van Gods Geest. We realiseren ons ook dat wij feilbare mensen zijn en niet alle doelen zullen halen. We hebben als gemeenteleiding in het verleden verkeerde inschattingen gemaakt en fouten begaan. Ook in de toekomst zullen we ongetwijfeld fouten maken, simpelweg omdat we mensen zijn. Maar we willen vanuit het verlangen om God te dienen samen met elkaar op weg gaan en werken in God koninkrijk. Moge God ons in zijn genade aan dit verlangen tegemoet komen.

Amen.