

HOLINESS

HEILIGHEID

- **Covered hair**

Haar bedekt

- **Long skirts**

Lange rokken

- **Suits**

Net pak

- **Non smoking**

Niet roken

- **No dancing...**

Niet dansen

etc.

Enz..

In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a very high throne. His long robe filled the Temple. ² Heavenly creatures of fire stood above him. Each creature had six wings: It used two wings to cover its face, two wings to cover its feet, and two wings for flying. ³ Each creature was calling to the others: "Holy, holy, holy is the LORD All-Powerful. His glory fills the whole earth."

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer. Hij zat op een hoge, indrukwekkende troon. De onderrand van zijn kleed vulde de hele tempel. ² Er stonden engelen boven Hem. Elke engel had zes vleugels. Met twee vleugels bedekten de engelen hun gezicht, met twee vleugels bedekten ze hun voeten en met twee vleugels vlogen ze. ³ En de engelen riepen tegen elkaar: "Heilig! Heilig! Heilig is de Heer van de hemelse legers! De aarde is vol van zijn schitterende macht en majesteit!"

⁴ Their [the angels] calling caused the frame around the door to shake, as the Temple filled with smoke.

⁵ I said, "Oh, no! I will be destroyed. I am not pure, and I live among people who are not pure, but I have seen the King, the LORD All-Powerful."

Ze riepen zó luid, dat de deurposten *van de tempel* ervan beefden. Ook was de tempel vol met rook.

⁵ Toen riep ik uit: "Help, ik ga dood! Want ik ben een mens uit wie geen enkel goed woord komt. En ik hoor bij een volk waar geen enkel goed woord uit komt. En nu heb ik de Koning gezien, de Heer van de hemelse legers!"

⁶ One of the heavenly creatures used a pair of tongs to take a hot coal from the altar. Then he flew to me with the hot coal in his hand. ⁷ **The creature touched my mouth with the hot coal and said, "Look, your guilt is taken away, because this hot coal has touched your lips. Your sin is taken away."**

Maar één van de engelen vloog naar mij toe. Hij had in zijn hand een tang met een stuk gloeiende houtskool, dat hij uit het vuur op het altaar had genomen. ⁷ Hij raakte met de gloeiende houtskool mijn mond aan. Toen zei hij: "Let op, deze houtskool heeft je mond aangeraakt. Nu zijn je mond en je hart schoongebrand. Alles waarin je ongehoorzaam aan God bent geweest, is weggedaan en vergeven."

Strive for peace with everyone, and for the
holiness without which no one will see God.-
Hebrews 12:14

Doe je best om met iedereen in vrede te leven en om een zuiver
(heilig) leven te leiden. Anders zul je nooit dicht bij de Heer
kunnen zijn
Hebreeen 12:14

You therefore **must be holy**, as your Father in
heaven is holy.-Matthew 5:48

Wees volmaakt (heilig),
want jullie hemelse Vader is óók volmaakt (heilig).“
Mattheus 5:48

...as He who called you is holy, **you also be holy in all your conduct.**-1 Peter 1:13-15

... "Leef heilig, want Ik ben heilig."
1 Petrus 1:13-16

When we **see** God as He is (holy) we
will **become** like He is (holy).

Wanneer we God zien zoals Hij is (heilig)
Zullen we worden zoals Hij is (heilig)

**I AM HOLY
BECAUSE
MY GOD
IS HOLY**

