



Hij die op de troon zit, licht



Psalm 2 (NBV)

1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 3 'Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.'

Hij die op de troon zit, lacht



Psalm 2 (NBV)

4 Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. 5
Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn
verbijstert hen: 6 'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de
Sion, mijn heilige berg.' 7 Het besluit van de HEER wil
ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.'



Hij die op de troon zit, lacht



Psalm 2 (NBV)

8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.' 10 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.



Hij die op de troon zit, lacht



Psalm 2 (NBV)

11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. 12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.



Hij die op de troon zit, lacht



Hij die op de troon zit, licht

