

50% NEDERLANDERS IS RELIGIEUS





Hooglied 1:12 (NBG)
Zolang de koning
aan tafel is, geeft
mijn nardus zijn
geur.



2 Kor. 2:14, 15 Maar
God zij gedankt, die
ons te allen tijde in
Christus doet
zegevieren en de
reuk van zijn kennis
allerwegen door
ons verspreidt,



Want wij zijn
voor God een
geur van Christus
onder hen, die
gered worden, en
onder hen, die
verloren gaan;

Als de storm is uit geraasd
De wind is buiten adem
Het wolkendek weer openbreekt
De stilte me verbaast
Dan bent U daar 2 x

Als ik moe ben in de nacht
Van gewerk en van geworstel
De wens nog steeds
geen waarheid wordt
Ik ongeduldig wacht

Dan bent U daar

Refrein:

Verfris mijn hart en mijn ziel

U gaat alles ver boven:

Gevoelens en verstand

Verfris mijn hart en mijn ziel

Laat niets uw vrede roven

Ik kan rusten want ...

Als ik bang, teleurgesteld

Me gekwetst wil isoleren

Neerslachtig ben en moedeloos Door zorgen
word gekweld

Dan bent U daar (2x)

Refrein:

Verfris mijn hart en mijn ziel

U gaat alles ver boven:

Gevoelens en verstand

U verfrist mijn hart en mijn ziel

Laat niets uw vrede roven

Ik kan rusten want ... U bent daar



Hooglied 1:12 (NBG)
Zolang de koning
aan tafel is, geeft
mijn nardus zijn
geur.