



Moordenaar vindt liefde

STERK IN GOD

Zeg nee tegen verleidingen
Zeg ja tegen beproevingen

Hebreeën 14: 23-27

Voorbeelden uit de Bijbel!

A painting depicting a man in a red cape, possibly a biblical figure, standing in a turbulent, swirling environment of blue and green. He is holding a staff or a long pole. The background is a dramatic, swirling vortex of light and color.

○ **Hebreeën 11: 23-26** Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte.

STERK IN GOD

*Zeg nee tegen verleidingen
Zeg ja tegen beproevingen*

Hebreeën 14: 23-27



STERK IN GOD

*Zeg nee tegen verleidingen
Zeg ja tegen beproevingen*

Hebreeën 14: 23-27

GOD BEPROEFT ONS OM VERSCHILLENDE REDENEN:

- ontdekken wat er in ons hart is.
- Deut 8: 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet.

GOD BEPROEFT ONS OM VERSCHILLENDE REDENEN:

- omdat ons vertrouwen in God zal groeien!
- Jacobus 1: 3-4 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.



De vlinder

Och, arme stumper, dacht een man die een prachtige vlinder zag worstelen om zich uit zijn cocon te bevrijden. De man besloot de vlinder te helpen. Hij pakte een klein zakmesje en sneed uiterst voorzichtig het weefsel los. De operatie lukte. De vlinder was bevrijd. Liefdevol nam de man de vlinder op zijn hand en gooide hem in de lucht. De vlinder dwarrelde echter hulpeloos naar beneden. Waarom?

Omdat het worstelen uit de cocon een noodzakelijk onderdeel van de geboorte van de vlinder is. Alleen zo kan een vlinder zich sterken om te vliegen. De hulp aan de vlinder betekende zijn ondergang.

Dit korte verhaal raakte me vanmorgen. Misschien heeft ons worstelen en wachten op God uiteindelijk meer zin dan we op dit moment kunnen zien of bedenken..

100% VOOR JOU

