



Hebreeën 2:14-15 (NBV/BGT)



14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,

14 Wij zijn dus Gods kinderen. Toch zijn we zwakke en sterfelijke mensen. Jezus werd mens zoals wij, en hij is gestorven. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen, die de macht had over de dood.

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Hebreeën 2:14-15 (NBV/BGT)



15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

*15 Wij waren ons hele leven bang voor de dood.
Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd.*

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Waar je bang voor bent,
dat heeft macht over jou.

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Jezus liefde voor ons was groter
dan zijn angst voor het kruis

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Op Goede Vrijdag keek Jezus
angstig de dood in de ogen,
op Paaszondag keek de dood Jezus
angstig in de ogen

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Jezus is resistent voor de dood

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Zijn opstandingskracht
maakt het verschil in jou en mij!

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen



Omdat Hij leeft
ben ik niet bang voor morgen

Omdat Hij leeft... ben ik niet bang voor morgen